

CEES VAN DER PLUIJM



Luxe uitgevoerd, harde kaft,  
ruim 200 pagina's op groot formaat.

Rust, ruimte en duisternis. Midden in ons land, afgelegen en toch goed bereikbaar. Dat is Radio Kootwijk. Een plaats met een bijzondere geschiedenis. Rond 1920 werd in de verlatenheid van het Kootwijkerzand een zendstation gebouwd, met daaromheen een woon- en werkgemeenschap van zo'n 150 mensen, afkomstig uit alle delen van het land, die woonden en werkten in een behoorlijk isolement te midden van de Veluwe natuur.

In dit boek brengt de auteur Cees van der Pluijm, in 1954 geboren in Radio Kootwijk en er tot 1975 woonachtig, in één samenhangend verhaal de feiten bijeen van de radiogeschiedenis, de bijzondere architectuur, het leven in een besloten sociaal verband, de rol van natuur en landschap, en de nieuwe tijd na de sluiting van het zendstation.

**JA**, ik maak gebruik van deze voorinschrijving en krijg het boek *Radio Kootwijk* direct bij verschijnen (24 oktober) zonder verzendkosten toegestuurd. Ik betaal 29,50 euro via de factuur die met het boek wordt meegestuurd.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

E-mail: .....

Datum en handtekening: .....

Stuur deze bon retour voor 15 oktober 2014 naar:

BDU Boeken, Postbus 67, 3770 AB Barneveld of mail uw gegevens naar [boeken@bdu.nl](mailto:boeken@bdu.nl).